

# NIEUWSBRIEF APRIL 2026

## BESTE FAMILIE, VRIENDEN EN BEKENDEN

Als ik de deur van mijn huis in Zambia voor de eerste keer open doe na een periode van verlof moet ik altijd even slikken. Om eerlijk te zijn, het contrast met Nederland is dan best groot. En nee, ik ben heel erg blij met mijn huis. Het is een hele fijne plek op een prachtige compound, maar het is zo stoffig en vies als je net terugkomt. Maar mijn ouders zijn met ons meegereisd. Dat is voor de schoonmaak natuurlijk heel prettig, maar vooral heel fijn om 'samen' op te starten, hen kennis te laten maken met de mensen hier en hen alles te laten zien. Het is altijd weer bijzonder om het jaar te beginnen. Dat geeft een hoop gedachten. In Exodus 33:14 en 15 staat het volgende: *Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken.* Het enige wat Mozes nodig had was dat de Heere Zelf hem voor zou gaan. Hij kon het werk dat de Heere op zijn schouders gelegd had niet doen, als de Heere niet met hem zou optrekken. En dat is mijn gebed. Dagelijks. Of de Heere mee wil gaan, in alles wat we doen en in alles wat op ons pad komt.

Wat prachtig is, is dat alles heel mooi groen is als we begin van het jaar terugkomen in Petauke. Dat blijft elk jaar bijzonder. En genieten, omdat als de regen stopt het frisse groen ook zo verdwenen is. Er is veel regen gevallen, de mensen zijn blij met hoe de velden eruit zien en binnenkort zal er begonnen worden met het oogsten. Bij ons op het veld is de eerste rijst al geoogst. Mooi om dat proces te zien.

HARTELIJKE GROET, SANNE

Prachtig!



Wat een gezelligheid!



# NIEUWSBRIEF

Inmiddels zijn we ook alweer druk aan de slag gegaan. Als je na een periode van verlof terug komt, dan is het belangrijk om eerst even overal je gezicht weer te laten zien. Maar ik vind het ook echt leuk om iedereen weer even te spreken. Daarna ben ik snel op pad gegaan met mijn Zambiaanse collega's om een training af te spreken, zodat we die kunnen doen voordat iedereen druk is op zijn veld. Op moment doen we in een dorp waar we al vaker geweest zijn twee trainingen. Eén voor de tieners en één voor de jongeren. De mensen zijn blij dat we er weer zijn en door regelmatig terug te komen in een dorp, bieden we verdieping aan in kennis. Zeker in de groep van de jongeren worden heel veel vragen gesteld. De dominee van deze kerk is erg betrokken en verteld ook aan bekende in Petauke over de training die we in zijn kerk doen. Daardoor hebben we een auto vol met mensen die we elke les weer meenemen naar het dorp. Het is mooi om te zien dat we het zo ook kunnen doen voor mensen buiten dit dorp.

De tieners moesten een opdracht in groepjes doen.



Toen we naar het dorp gingen om de details voor de training af te spreken, was er een vrouwenbijeenkomst in het dorp. Er werd prachtig gezongen.



Er werd gewandeld, rijst geoogst, er was heel veel regen, er werd gelezen op de veranda, er werd naar de pindaogst gekeken en er waren heel veel voorstelrondes in de kerk. Want ouders op bezoek is heel bijzonder!

Ziet u het groepje kinderen onder de bomen? Elke dag komen ze bij elkaar voor de kleuterschool die gegeven wordt door een hele lieve vrouw in dit dorp!



# NIEUWSBRIEF

## Vanuit de TFC

Zoals u heeft kunnen lezen, is Sanne weer terug in Zambia. Voor de mensen die achterblijven is dat altijd weer wennen, ook voor de TFC.

In de verlofperiode hebben we elkaar veel ontmoet. Ook hebben we samen vergaderd. Het is fijn om dit te doen in de aanwezigheid van Sanne, zij weet immers het beste waar wij over vergaderen.

We hebben in de achterliggende maanden niet stil gezeten. We hebben twee mooie acties achter de rug.

Er is een boekenactie opgezet voor het werk van Sanne. Dit heeft het mooie bedrag van 2000 euro (winst) opgeleverd.

Ook de kinderen van de Rehobothschool hebben actie gevoerd voor het werk van Sanne. Door middel van klusjeskaarten hebben zij geld opgehaald. Hiermee is 2000 euro opgehaald. Dit bedrag zal gedeeltelijk besteed worden aan het herdrukken van de kinderbijbels, geschreven door meneer Van Dam. Deze kinderbijbel is in het achterliggende jaar hertaald door Irene, de collega van Sanne.

Daarnaast hadden we een mooie dag met elkaar op 21 februari. Wat fijn dat er zoveel (van jullie) naar Barneveld kwamen. Op de mini-winterfair was er volop tijd om Sanne te spreken en producten te kopen. Het was heel gezellig en fijn om elkaar te ontmoeten.

We zijn blij met uw meeleven met Sanne en betrokkenheid op het werk dat ze mag doen. Wilt u dit ook blijven opdragen in uw gebeden?

Wilt u het werk van Sanne structureel steunen? Daar zijn we erg blij mee. Iedere maand is er geld nodig voor het werk en levensonderhoud in Zambia. Kijk op de website [www.sanneinzambia.nl](http://www.sanneinzambia.nl) of mail naar [info@sanneinzambia.nl](mailto:info@sanneinzambia.nl)

Voorlopig zal het even stil zijn, maar achter de schermen zijn we al hard aan het voorbereiden voor **24 oktober D.V.** Deze avond zal er een zangavond in Lunteren zijn. Pieter Heykoop zal deze avond het orgel bespelen en ds. Verschuure de meditatie verzorgen. Noteer vast in uw agenda.

In de achterliggende tijd zijn er al heel wat kleurboeken en kaarten besteld, bedankt daarvoor! Ze zijn nog steeds te bestellen via de webshop op [www.sanneinzambia.nl](http://www.sanneinzambia.nl)



Gezelligheid  
op de mini-  
winterfair